

Fredag d. 21. august, Uffe Ravns begravelse, Blistrup Kirke kl. 11. 00.

Eriks tale til Uffe, med højre hånd på fodenden af Uffes kiste.

Uffe, Sir. Hr. Ravn, du var en gentleman.

Far du fik et eventyrligt og langt liv, og fire dejlige sunde og raske børn med Anne-Marie.

Til tider klagede du de sidste par år,
når du f.eks. blev irriteret på din vestre hånd,
(der på grund af en mistet ringfinger ved en motorcykelulykke som 18 årig i Tyskland) ,
gjorde det svært at holde ordentlig på et bræt, en golfkølle eller
at tage en trøje hen over hovedet.

MEN, du blev hurtig glad igen Uffe. F.eks. på grund af en lille kop kaffe der blev hældt op i en
tranquebar kop, det stel fra den Kgl. Porcelænsfabrik du elskede så højt i det daglige.

Glad for livet, for dit hjem, dit lyse køkken, din have med putting green,
med træer du selv havde planlagt og plantet,
og særligt dine smukke roser, hvilke du stolt viste frem.
....og vi skal nok huske at vande dem far.

Glad for livet, hvilket vi hurtigt blev enige om, over en lille kop kaffe,
hvilket fik dig til at nævne Benny Andersen og Svantes Vise.

Du viste din respekt i august 2018, ved at deltage i Benny Andersens begravelse.

Du var glad for din kultur, dit dejlige fædreland og du nød H.C Andersen og hans ord fra 1850:

I DANMARK ER JEG FØDT, DER HAR JEG HJEMME

DER HAR JEG ROD DERFRA MIN VERDEN GÅR

DU DANSKE SPROG, DU ER MIN MODERS STEMME.

Sådanne personers bidrag til dansk kulturarv gjorde indtryk på dig.

Sådan følte DU dig stolt af at være dansker.

Uffe, med en sixpence på hovedet på golfbanen, var du stor fan af Golfsportens store forbillede,
Ben Hogan,
og du gjorde hvad du kunne for at efterligne hans golfsving.
Det lykkedes til tider.

Far, du har levet i en tid i efterkrigsårene, hvor hårdt arbejde betalte sig
og hvor hårdt arbejde gjorde en stor forskel.
Du og din storebror Palle, var begge pionerer.
Du i Danmark, og Palle i Frankrig og i Afrika.
Men meget af din tid gik også med at træne og spille golf. Det startede i Rungsted,
og i Kokkedal Golfklub som din kære søter Kirsten og hendes mand Flemming Schøitz havde stiftet
og etableret, med andre pionerer.

Siden hen hjalp du til med at starte Passebæk Gård Golf ved Gilleleje, hvor du havde et godt samarbejde med medlem og Højest Rets Sagfører Erik Groth-Andersen. Du leverede varer til klubhuset og hjalp til med at transformere svinestalden til klubhus og restaurant. Men det var kun en ni huls bane.

Så skænkede et medlem, Erik Westermann, klubben en gård og tilhørende marker i Firhøj, hvor så Gilleleje Golfklub flyttede til for at få 18 huller. Også dér hjalp du til og var aktiv.

Du rejste også rundt i landet og til Sverige, for at deltage i den mere fornemme turnerings række, TRÆGOLF, en turnering der var forbeholdt tømmerhandlerne.

Far du har levet et langt og spændende liv, og vi er dig dybt taknemmelig for alt, hvad du har lært os, og al den kærlighed du altid viste os, uanset hvad.

Hvil i fred.

Musik spillet i kirken:

Se link på hjemmesiden.